

FÅGELFOTO PÅ VARANGER

21 - 27 FEB
2020

NORGE

Reserapport

BIRDSAFARI
SWEDEN





Slädhundar på Birk Husky

Foto: Simon Green

Researangör: **Birdsafarisweden / Karlmark resor**

Reseledare: **Simon Green**

Guider i Båtsfjord: **Ørjan Hansen, Even Hansen.**

Deltagare: **Nicolas Rasson, Benedicte Rasson, Noelle Piron, Sören Linden, Kiff Hancock och Ove Jansson**

Text: **Simon Green**

Foto: **Simon Green**

Guide på Birk Husky: **Isabell Zürn.**

Birdsafariswedens andra resa till Varanger. Under denna årstid är Båtsfjord ett av få ställen i världen, (kanske det enda?) Där man kommer i sådan närlinje med praktejdrar som samlas utanför fiskfabriker i hamnen i Båtsfjord. Alfåglar, alförrådare, trutar, måsar, vanliga ejdrar med flera är andra arter som finns i området. Under en dag i Båtsfjord har man stor chans att uppleva alla olika slags väderlekar vilket innebär stor variation för fotografer. Men bara att befinna sig i miljön där fjällen möter havet är en upplevelse i sig. Den andra delen av resan i det vilda Pasviksdalen nära gränsen till Ryssland bjuder på fina chanser på nordliga skogsfåglar som lavskrika, lappmes och tallbitar (som dock missades under denna resa) och förstås fler vanliga arter. I detta område finns också många arter ugglor, något som vi denna resa hade mycket tur med! Förutom alla fåglar så är resan med hundspannet och den nordliga taigan i midvintern en upplevelse i sig, många minusgrader, knastrande snö under skorna och norrsken bidrar till stämningen. Både i Båtsfjord och på Birk Husky är infrastrukturen, uppläggen och gästvänligheten stor och som gäst känner man sig väl omhändertagen.

Upplägg

Dag 1 (21 feb): Flyg till Kirkenes, transfer till Båtsfjord

Dag 2 (22 feb): Fotografering från flytgömsle i Båtsfjord, norrskensworkshop på kvällen

Dag 3 (23 feb): Fotografering från flytgömsle i Båtsfjord, norrskensworkshop på kvällen

Dag 4 (24 feb): Möjlighet till en tidig morgon till i flytgömsle, transfer till Birk Husky i Pasviksdalen

Dag 5 (25 feb): Hundspann och fotografering vid skogsfågelmattning

Dag 6 (26 feb): Möjlighet att besöka skogsfågelmattningen igen

Dag 7 (27 feb): Transfer till Kirkenes, flyg hemåt



Praktejderhannar

Foto: Simon Green



Vitvingad trut

Foto: Simon Green



Alfågel

Foto: Simon Green

Dag 1 02/21

Planet landade ungefär kl 11 under fredag förmiddag i ett blåstigt Kirkenes. Det snöklädda landskapet var en välkommen syn i perspektiv till den annars milda vintern vi haft i Södra Sverige. På parkeringen stod en minibuss parkerad och uppvärmd, redo att ta oss till resans första destination, Båtsfjord. Vi lastade bilen med vårt bagage och rullade iväg.

Omgivningen längs med vägen lyste i nyanser av vitt och grått och inte långt borta låg öppet vatten. Vi färdades längs med fjordarna och efter några mil kunde vi observera ett par **älgar**, några **renar** och en **korp** som satt och åt på en trafikdödad ren. Ca en timme senare tog vi lunchstopp på den lokala bensinmacken i Varangerbotn. Inte långt ifrån där den äldsta samiska lämningen i Skandinavien påstås ha hittats, ca 10 000 år gammal. Inne i macken passade vi på att höra oss för kring läget med den vindutsatta passagen över kalfjället strax

innan Båtsfjord, alltså den vägen vi skulle färdas på om inte allt för länge. Skandinavien hade under den senaste tiden drabbats av flera stormar, först ut var stormen Ciara och därefter kom Dennis. Norges nordliga kust var ännu utsatt för busväder vilket gjorde frågan aktuell. Enligt personalen hade vägen varit avstängd under natten och morgonen men var nu öppen igen. Vilken tur tänkte vi och mumsade i oss det sista av vår lunch bestående av hamburgare, korv och pommesfrites. Vägen stängs nämligen av vid starka vindar som lätt bidrar till att den snöar igen. Strax innan avfärd hade prognosen för den utsatta vägen förändrats och vi informerades att vägen till Båtsfjord minsann var avstängd igen. Det enda sättet att ta oss över var genom att färdas i kollon med en ledande plogbil och nästa avgång var kl fem.

Vi diskuterade gruppmedlemmarna emellan och kom fram till att det var bäst att åka mot vägen oavsett eftersom ljuset av dagen ändå var på väg att försvinna. Det resulterade i en timmes vän-



Ejder

Foto: Simon Green

tan när vi var framme vid bommen. Vissa av oss passade då på att ta en välbehövlig bensträckare. Några minuter innan fem anlände plogbilen som skulle transportera oss de ca 4 milen över kalvfjället. Vi var den första bilen i kolonnen och bakom oss följde ca 10 andra. Stora mängder snö plogades undan medans vi rörde oss sakta men säkert mot vår destination.

Strax innan sju på kvällen var vi framme i Båtsfjord, ett fiskesamhälle som årligen får besök av ca 10 000 fiskebåtar. I ljuset av gatulyckorna har vi bestämt möte med guiden Orjan. Han har konstruerat ett antal flytgömslen och placerat dem utanför fiskfabrikerna i hamnen som lockar till sig rikligt med fågel. Det var i dessa gömslen som gruppen och jag skulle spendera kommande mornar. Nere vid vattnet hälsade Orjan alla välkomna och delade ut overaller som ska hålla oss varma under våra dagar i fjorden. Det blev ett kort besök och vi tog oss vidare till Polar Hotell där vi checkade in och sedan åt middag. Här serverades nyfångad fisk direkt från Barentshavet och alla blev mätta och belåtna. Efter vår middag samlades gruppen i entrén till hotellet och vi tog oss ut till fots på en enklare norrskensworkshop i hamnen. Vi undvek att ta oss längre bort då det blåste mycket. Väl på plats fick gästerna möjlighet att bli varma i kläderna med de kamerainställningarna vi skulle använda oss av de kommande kvällarna. Det var bara en uppvärmning för något norrsken syntes tyvärr inte på himlen. Vi tog istället tillfället att ladda batterierna inför vår kommande morgon och tog oss tillbaka till anläggningen för att lägga oss.

Dag 2 02/22

Väckarklockan ringde denna morgon 04:30, med andra ord ett bra tag innan fåglarna i hamnen hade vaknat till. Enligt prognosen från Yr skulle dagens väder domineras av starka vindar och temperaturen skulle landa strax under nollan. Jag klädde på mig och mötte gästerna i entrén som alla står redo i sina overaller och med kameraväskorna i högsta hugg. Hotellet har förberett genomtänkta frukostpaket som vi packar ned i våra väskor. Efter en två minuter lång bilresa möter vi Orjan i hamnen.

Nedanför oss vid bryggan låg en mindre gummibåt ankrad, det var den som skulle ta oss till flytgömslet endast 15 meter bort. Efter några minuter var alla gäster inne i gömslet som var utrustat med ett dass och några stolar. Här fanns också rispåsar att stödja kameran mot, samt plattor för stativhuvuden och en hel del mattor för att hålla kylan borta. Kamera och utkiksgluggar fanns det gott om och gästerna börjar placera sig på föredragna platser i gömslet. Här kunde gästerna välja mellan möjlighet att fotografera sittandes eller liggandes. I ljuset av några lampor förberedde vi vår utrustning och tog sedan fram våra frukostpaket. Utanför hörde man redan ejdrarnas knorrande läte. Medans det fortfarande var mörkt åt vi upp vår frukost. Vi släckte sedan alla lysen och öppnade gluggarna.

Utanför gömslet låg flockar av **praktejder** i det allt annat än stilla vattnet. Här och var simmade **vanlig ejder** förbi och i bakgrunden satt en variation av olika måsfåglar.



Praktejder, hona

Foto: Simon Green

Ett större antal **gråtrutar**, **havstrutar** och **tre-tåiga måsar** blandades med ett fåtal individer av **vittrut** och **vitvingad trut**. Dagen bjöd på varierande fotoljus med stora kontraster i väder. Längs med kajen rörde sig några **skärnsnäppor**, den enda stannade vadaren i Båtsfjord såhär års. Även **alfåglar** och **alförrädare** visade sig men var få till antal och höll sig på avstånd. Efter en mycket produktiv gömslesittning hämtade Orjan upp oss med båt.

Den ursprungliga tanken var att vi efter detta skulle ut och åka med båt i syftet att ta flyktbilder på fåglarna men den starka vinden satte stopp för oss. Istället tog vi oss tillbaka på land och körde till hotellet där vi avnjöt en lunch på värmande

rensoppa. Efter måltiden fick alla möjligheten för egen tid. Jag uppmuntrade att de som hade orken gärna kunde träffas senare i loungen för att arbeta med dagens bilder. Efter en vilopaus möttes jag och en annan gäst i loungen medans några vilade och andra var ute för att leta norrsken i hamnen.

Vi möttes senare för att äta middag tillsammans bestående av friterad fisk, även den nyfångad såklart. Mätta i magarna gick vi tillbaka till våra rum för att byta om och förbereda oss för kvällens jakt på norrsken. Under kvällen hade vinden mojnät aningen och vi bestämde oss för att åka upp i dalgången ovanför Båtsfjord. Utkiksplatsen fick bli fiskesamhällets tidigare flygplats, där var det plogat och det fanns bra sikt. Något rörde sig på



Fotosession från båt i hamnen i Båtsfjord

Foto: Simon Green



Praktejder, hane

Foto: Simon Green



Spelande alfågel

Foto: Simon Green



Praktejder, hane

Foto: Simon Green



Foto: Simon Green

Alfåglar, hane och hona



Utsikt i Båtsfjord

Foto: Simon Green



Alförrådare

Foto: Stören Lindén



Praktejder, hane

Foto: Kiff Hancock



Alfåglar

Foto: Kiff Hancock



en "raft" med prakttejdrar

Foto: Kiff Hancock



Alfågel, hane

Foto: Kiff Hancock



Gråsäl

Foto: Kiff Hancock



Alförrådare

Foto: Kiff Hancock

himlen och gruppen började experimentera med kamerorna. Norrskenet lös stundvis upp himlen riktigt hyggligt och ca en timme senare åkte vi tillbaka till hotellet för att lägga oss i sängen runt kl 22. Nästa morgon väntade dag två i flytgömslet.

Dag 3 02/23

Medans dagens ljus ännu inte nått Båtsfjord möttes jag och gästerna i hotellets foajé, vi packade våra frukostpaket och satt 20 minuter senare i flytgömslet. Denna dag hade vinden mojnät, vattnet var stilla och molnen var ytterst få, detta bjöd på annorlunda fotoförhållanden i jämförelse med gårdagen. Utanför gömslet fick vi trevligt besök av **alfåglarna**, som till skillnad från gårdagen, inte var de minsta blyga. De vackra små änder beblandades snart med **praktejder** på riktigt nära håll vilket gav goda möjligheter för bl.a. detaljerade porträtt. Även trutarna var fler och rörde sig närmare gömslet. En **vitvingad trut** kom och la sig fint på vattnet framför gömslet. **Alförrädarna** fortsatte att lysa med sin frånvaro men rätt var det var kom åtminstone en hona simmandes förbi. Nu när det inte blåste lika mycket åkte vi efter vår session i gömsle ut med RIB-båt för att ta flygbilder på andfåglarna. Det var soligt och lagom kallt för att vi skulle trivas helt perfekt i våra overaller. Vi rörde oss runt i fjorden och lyckades med att ta flyktbilder på **ejder, praktejder, alförrädare**

och **alfågel**. Dock var **alförrädarna** få i antal och flockarna höll sig gärna långt borta från båten. En ny art för resan, en ensam **tobisgrisslan**, visade sig också inte långt från båten.

Efter en trevlig tur på vattnet kom vi tillbaka till hotellet lagom innan kl två där vi sedan avnjöt en lunch tillsammans. Denna gång serverades soppa på havskatt. De flesta tog sedan tillfället att sova middag och ta sig lite egentid. Under sen eftermiddag samlades gruppen i hotellets lounge för att umgås. Vissa passade på att visa och redigera lite av bilderna tagna i gömslet. Strax innan sju öppnade hotellets restaurang och det var dags för middag, denna gång på lamm. Väldigt gott tyckte både jag och gästerna. Lagom till desserten kom guiden Orjan på besök för att hämta overallerna som vi lånat. Innan han sa hejdå delande han med sig av lite tips på vi hade chans att se längs med vägen till vår nästa destination, Birk Husky, under morgondagen. Efter middagen gjorde vi oss i ordning för att sedan åka ut och försöka fotografera norrskenet. Eftersom det inte blåste lika illa idag hade vi möjlighet att åka ända upp på kalfjället och ta oss bort från ljuset av Båtsfjord. Tyvärr var det väldigt molnigt och bara stundtals hade vi norrsken som kikade fram genom i luckorna av klar himmel. Trots molnen var humöret på topp och vi bestämde oss för att stanna kvar ett litet tag till.

Dag 4 02/24

Sista morgonen i Båtsfjord, gästerna hade möjligheten att addera en kort session i flytgömslet men valde istället att sova ut. Vi åt frukost vid åtta och strax efter nio hade vi fått in alla resväskor i bakluckan och våra rumsnycklar var inlämnade. Vi lämnade därefter ett snöigt Båtsfjord, denna gång utan att åka i kollon. Med andra ord blåste det inte så mycket på kalfjället. Längs med vägen såg vi ett mindre antal **renar** som erbjöd oss möjligheten att fota djur i landskap. Som bonus var en **fjälllämmel** lite senare ute och sprang på vägen, vi lyckades svänga av vägen och kunde fotografera den.

När vi tagit oss ned i Varangers snöklädda dalar passade vi på att åka förbi Orjans familjs fågelmatning, många gråsparvar och ett fåtal sidensvansar. Vi åkte vidare och kom snart till Varangerbotn för lunch på bensinmacken. Efter en välbehövad måltid rörde vi oss vidare. Längre in i Norges inland såg vi tre sovande **älgar** från bilen, vi bestämde oss för att stanna och upptäckte samtidigt en havsörn

som satt på en sten precis bakom hjortdjuren. När vi skulle lämna platsen satt bilen fast, nattens snöfall hade plogats bort från de stora vägarna men inte denna lilla väg. Efter några minuter av arbete kunde vi rulla vidare. Trots detta må jag säga att de är väldigt duktiga på att underhålla sina vägar i Varanger och jag kan inte räkna på två händer hur många plogbilar vi har mött så här långt på vår resa.

En timme senare längs med vägen och jag med gäster satt och mumsade på lite fika jag köpte med mig från macken. Strax där efter, strax innan skymning, var vi framme vid Birk Husky, en verksamhet med hotell och som erbjuder naturupplevelser med hundspann nära den ryska gränsen. Vi mötte vår värd och guide Isabell som checkade in oss på hotell och visade oss runt i närområdet. Vi passade på att besöka deras lilla souvenirshop innan vi gick tillbaka till vårt boende några hus bort för att klämma in en vilostund innan vår middag.

Strax efter kl sex samlades gruppen i en tältkåta av trä. I mitten fanns ett stort fat av gjutjärn där en ordentlig brasa brann, runt elden stod det gedigna stubbar (bord) som dukats inför serveringen och bakom dessa satt vi på varma renfällar. Ikväll serverades lax med kokt potatis. Efter maten valde vi att överge den aningen rökiga men varma tältkåtan för att ge oss leta efter norrsken och kanske höra lite ugglor om vi hade tur. Tyvärr satte vädret stopp på våra planer då det var för mycket moln för att kunna se något norrsken och för stark vind för att kunna höra några ugglor. Om inte annat fick vi oss en promenad. Det blev sedan en tidig kväll men med en kortare session av artbestämning på trutar vi fotograferat under tidigare dagar.



Lämmel

Foto: Kiff Hancock



Älgar under resan mot Pasviksdalen

Foto: Simon Green



Norrskenworkshop utanför Båtsfjord

Foto: Simon Green



Lappuggla

Foto: Simon Green

Dag 5 02/25

Frukost vid sju på nedervåningen av vårt boende på Birk Husky. När alla hade ätit klart och klätt på sig ytterkläderna åkte vi iväg med bilen för att undersöka två heta tips kring senaste observationerna av ugglor i området. Både **hökuggla** och **slaguggla** hade setts till några kilometer bort från Birk Husky. Efter några kilometer satt mycket riktigt satt den första ugglan, en **hökuggla**, uppe i en tall. Fågeln hade positionerat sig i dunge på en gård, jag gick dit för att fråga om vi fick kunde få lov att gå in där och fotografera. Ägaren log och sa att vi var varmt välkomna.

Ett gäng bildsekvenser senare bestämde vi oss för att lämna ugglan som lugnt satt kvar i sin talltopp. Istället ville vi försöka hitta någon av de **lappugglor** som syntts till i faggorna den senaste tiden. Bara någon minut i bilen senare ser vi en stor ugglan sitta i en mindre gran på sidan av vägen. Lappugglan! Tyvärr hade vi endast möjlighet att stanna där en liten stund eftersom vi hade bestämt mötestid med guiderna på Birk Husky kl 10. Vi lämnade ugglan efter en mindre fotosession och tog oss tillbaka mot Birk med ett leende på läpparna. Två ugglor rikare och dagen har bara börjat.

Tillbaka på Birk samlades vi vid entrén till anläggningen för att bli utrustade med ordentliga overaller och kängor. Varma och bekväma rörde vi oss sedan mot hundgården för att träffa människans bästa vän. Vi blev bjudna på ett glatt välkomnande från alla hundar och rörde oss till mitten av gården där våra färdmedel för dagen stod, hundslädarna. En "crasch course" senare och det var dags att klä hundarna i sele och koppla dom i spann. En efter

en blev de uppradade, alla hjälptes åt och vi stod inte långt därefter redo för att åka. Hundarna var ivriga och det gick snabbt iväg efter att vi lättade på bromsen. Destinationen, en fågelmatning mitt i taigan.

Väl framme tog det inte lång tid innan alla stod uppradade med kamera och stativ framför fågelmatningen. **Lappmesar, grönfinkar, gråsiskor, domherrar** och **talgoxar** kom på besök medans minneskorterna fylldes på med fotografier. Jag hade dagen innan bett de lokala guiderna ta med lite extra korb till "Röddolle", några korvbitar på trädet senare och den första **lavskrikan** var framme. Efter en intensiv fotosession och en trevlig lunch framför en värmande eld började ljuset sakta att



Sören Linden kör hundspann

Foto: Simon Green



Hökuggla

Foto: Simon Green



Kiff Hancock, Noelle Piron, Benedicte Rasson, Nicolas Rasson, Sören Linden och Ove Jansson

Foto: Simon Green



Lappmes

Foto: Sören Lindén



Lavskrika

Foto: Simon Green

försvinna. Vi gjorde oss och hundarna redo för att sedan åka hundspann i en varm solnedgång hela vägen hem tillbaka till Birk Husky. Väl på anläggningen hade alla ett stort leende på läpparna. Vi tog en eftermiddagspaus med egentid och möttes sedan för avskedsmiddag vid sjutiden. Detta var delar av gruppens sista kväll i Varanger och därför vår sista kväll alla tillsammans. Med ett långkok på ren i magen drog vi på oss ytterkläderna och gick ut för att se om norrskenet

ville visa sig. Vi hade bestämt oss för att gå ut på myren bakom hundgården, samma myr som vi tidigare under dagen åkt släde över. Hundgården var tyst och ödslig, den stränga kylan som kommit under kvällen hade fått alla slädhundar att ta skydd i sina kojor. Ute på myren möttes vi av en stjärnklar himmel. Som ett brev på posten anlände norrskenet medans den låga temperaturen (-21*) fick tallarna som omgav myren att knaka. Vilket avslut på en fantastisk dag.

Dag 6 02/26

Det var denna dag dags för hälften av gästerna att åka hem. Den andra hälften hade valt att stanna en extra dag och spendera mera tid på fågelmatningen vi besökte under gårdagen. Natens kyla hade stannat kvar och temperaturen låg runt -25 grader. Vi åt en sista frukost tillsammans innan hälften av gruppen kördes till flygplatsen. Minibussens turbo bestämde sig för att krångla längs med vägen vilket bidrog till att vi tog uppforsbackarna med snigelfart men kom trots detta fram i god tid. Vid Kirkenes flygplats lämnades gästerna av och vi såg till att alla kunde checkade in. Flygplatsen lämnades sen i en ny hyrbil som fick ersätta den tidigare bussen med motorfel och jag körde tillbaka till Birk Husky.

De kvarvarande gästerna hade under morgonen blivit transporterade till fågelmatningen med skoter. Själv passade jag på att slappna av på hotellet men tog mig ut strax efter lunch för att försöka leta rätt på ugglorna vi hade sett under gårdagen. Jag hittade en stund senare en **hökuggla** som födosökte längs med vägen. Fågeln visade sig inte blyg och den hade dessutom ett byte i kolorna. Jag tänkte att detta säkert var samma individ som gruppen såg dagen innan. Plötsligt ringer en av gästerna på mobilen för att berätta att de



Hundspann på väg tillbaka mot lodgen

Foto: Simon Green



Norrsken vid Birk Husky

Foto: Simon Green

Lappuggla



Foto: Kiff Hancock



Lavskrika

Foto: Kiff Hancock

Lappmes



Foto: Kiff Hancock

Lappmes



Foto: Kiff Hancock

Lavskrika



Domherre



Foto: Simon Green

Lappmes



Foto: Sören Lindén

Nicolas Rasson
fotar lappuggla



Foto: Simon Green

Lappuggla



Foto: Simon Green

Hökuggla



Foto: Simon Green

var tillbaka på hotellet, snabbt följt av "Simon, we couldnt possible go to search for the owls?". Ca 15 minuter senare var alla på plats och mycket riktigt satt hökugglan kvar i samma träd som när jag nyss lämnade den. Klockan var nu sen eftermiddag och solen var på väg ned bakom horisonten. Vi stannade till vid hökugglan som antagligen ville vara i fred då den snart flög sin väg. Då vände vi istället blickarna mot den lappugglan som hade siktats tidigare och körde vidare. Några hundra meter bort hittade vi ugglan sittandes i en ensam tall precis vid vägen, vid det här läget var fotoljuset riktigt dåligt men vi fick en fin upplevelse och kunde spendera ungefär en kvart tillsammans med ugglan innan den bestämde sig för att lämna platsen. Vi gjorde samma sak och återvände till Birk Husky för en vilostund innan vi hade gemensam middag.

Denna gång serverades soppa gjord på norsk kungskrabba tillsammans med nybakat bröd. Gästerna berättade att de hade haft en goda möjligheter att fotografera både **lavskrika** och **lappmes** under dagen men att inga **tallbitar** hade syns till precis som under gårdagen.

Efter middag beslöt jag mig för att redigera lite bilder i allmänrummet framför den varma kaminen

medans gästerna gick ut för att hitta norrskenet. De kom tillbaka en stund senare, norrskenet var framme men det var också molnen vilket resulterade i landskapsbilder med ett grågrönt täcke av moln. Resterande timme av kvällen ägnades åt packa det sista inför morgondagens resa hem.

Dag 7 02/27

Vi åt frukost tillsammans i soluppgången, extra tidigt denna sista dag så att vi skulle hinna med att svänga förbi ugglorna. Den stränga kylan hade irrat sig bort och kvar var vi med "endast" -14 grader. Efter att ha lastat in alla resväskor i bilen åkte vi iväg och fick en timme tillsammans med en födosökande **lappuggla** i morgonljus.

Tillslut bestämde den sig för att ge sig iväg och flög rakt emot oss för att sedan susa in i skogen och inte komma tillbaka. Det passade oss bra i tid så vi hoppade in i bilen och satte segel mot flygplatsen. Längs med vägen såg vi ytterligare en lappuggla samt tre dalripor. Incheckning och security flöt på och efter lite mingel i väntsalen lyfte planet. Vilken resa tänkte jag, men det ska också bli skönt att komma hem.

Resan är ett samarbete mellan
Birdsafarisweden och Karlmark Resor.



Birdsafarisweden - Res

www.birdsafarisweden.se

daniel@birdsafari.se

+46 - (0)706-18 43 16

Formgivning: **Max Green Ekelin**
Copyright 2020