

FÅGELFOTO PÅ VARANGER

17 - 23 FEB

NORGE

2022



Reserapport

BIRDSAFARI
SWEDEN





Praktejderflock i Båtsfjord

Foto: Daniel Green

Researangör: **Birdsafarisweden / Karlmark resor**
 Reseledare: **Daniel Green**
 Text: **Daniel Green**
 Foto: **Daniel Green, Jonathan Mercer**
 Deltagare: **Jon-Ivar Strandberg, Suryan Ganesh, Jonathan Mercer, Neville Turton, Reinhold Lützelschwab,**

Tredje vinter-resan till Varanger med Birdsafarisweden och internationell grupp fick som vanligt sin beskärda del av olika väder, från snöstorm till solsken och kyla. Praktejdrar, alfåglar och alförrädare levererade i Båtsfjord även om de sistnämnda tycktes något fåtaligare i år än på tidigare resor. Möjligen var det dock ännu fler praktejdrar. Vi lyckades även bra med norrsken för tredje gången i rad och det är inte allomgivet. Ugglor fanns det inga alls detta år och tallbitarna uteblev i Pasvik, men de hade i alla fall svenskarna fått på hemmaplan i år, så det var inte nån stor fråga. Kul att se så mycket sidensvansar kvar så långt norrut.

Upplägg

- Dag 1 (17 feb): Flyg till Kirkenes, transfer till Båtsfjord
- Dag 2 (18 feb): Fotografering från flytgömsle i Båtsfjord, norrskenworkshop på kvällen
- Dag 3 (19 feb): Fotografering från flytgömsle i Båtsfjord, norrskenworkshop på kvällen
- Dag 4 (20 feb): Möjlighet till en tidig morgon till i flytgömsle, transfer till Birk Husky i Pasviksdalen
- Dag 5 (21 feb): Hundspann och fotografering vid skogsfågelmätning
- Dag 6 (22 feb): Möjlighet att besöka skogsfågelmätningen igen
- Dag 7 (23 feb): Transfer till Kirkenes, flyg hemåt



Alfågel, hane

Foto: Jonathan Mercer



En "raft" med både vanliga ejdrar och praktejdrar

Foto: Daniel Green

Dag ett, 17 februari fredag Oslo-Kirkenes-Båtsfjord

Resedag med flyg från Oslo till Kirkenes med ankomst kl elva. Vi hämtar ut hyrbilarna snabbt och smidigt och får våra väskor direkt. Sen är det bara ut i snön och försöka förstå hur ultramoderna, automatväxlade bilar fungerar, sen kör vi in till Kirkenes och hämtar Suryan som övernattnat på Scandic hotel där. Det var tydligen alldeles utmärkt.

Kråka och björktrastar blir de första fåglarna och det är en hel del rönnbär kvar på träden längs gatorna i Kirkenes. Det snöar och blåser en hel del ute, så det är inte helt förvånande att vi får reda på att det ska bli konvoj-körning över högplatån den sista biten till Båtsfjord. Vi tar lite lunch på Esso-macken i Varangerbotn och väntar lite innan vi åker för att slippa sitta i bilen och vänta vid checkpoint. Konvojen avgår nämligen med 1,5 timmars mellanrum. Det visar sig dock att vi hinner med bara tio minuters marginal så vi kan andas ut. Det känns riktigt skönt när vi äntligen kan slå oss ner i restaurangen på Båtsfjord hotel och äta middag.

Dag två, 18 februari lördag Båtsfjord

Kvart över fem samlas vi med overallerna på och går de hundra meterna ner till båten, varifrån Rainer tar oss ut till flytgömslet där vi ska fota praktejdrar och andra andfåglar. Det blåser en del men det är en kort transport och vägen är kort. Snart är vi installerade och kan invänta gryningen. Ibland kommer fåglarna redan innan det är fotoljus, men idag får vi vänta en timme. Vid kl sju är det förvånansvärt ljusst redan och fåglarna börjar anlända. Först ser vi enstaka ejdrar som flyger in i hamnen, sedan byggs det upp större flockar och man ser att det finns praktejdrar med bland de vanliga ejdrarna. Tretåiga måsar och enstaka trutar börjar också flyga förbi. En och annan vittrut är med.

Vid elva kommer Rainer och hämtar oss och vi är på det stora hela väldigt nöjda med utbudet av fåglar. Särskilt de täta flockarna av ejdrar och praktejdrar som simmat in i viken och varit riktigt nära, ibland otroligt nära, har gett många läckra bildlägen, givetvis bra med möjligheter för porträtt också. Även alfåglarna har varit hyfsat närgångna om än i mer enstaka. De grupper av alor som också varit synliga har hållits på lite avstånd, under en period



Praktejder, hane

Foto: Jonathan Mercer



Alfågel, hona

Foto: Daniel Green

sjöng de sin vackra sång för oss också. Det har blåst där ute på fjorden så vågorna har skvalpat in lite i gömslet men de har också gett intressanta bilder på ejdrar och praktejdrar som surfar på vågorna, änderna har också simmat i väldigt täta flockar, vilket också ger speciella bilder, som man inte får varje dag.

Rainer styr ut i fjorden med oss i Rib-båten. En första alförrädare flyger förbi, en ung hane. Vid en tångklädd udde ser vi så äntligen en liten grupp med alförrädare och vi kan smyga en bit närmare med båten så några bilder blir det även om det inte är jättenära. Men vilka läckra fåglar det är. Vinden och vågorna har inte stört så mycket men när vi vänder hemåt blir det riktigt tufft. Vatten slår in i kaskader över oss i båten och vi får verkligen känna hur salt och kallt ishavet är. Vi är rätt genomblöta när vi kommer iland. En lång, varm dusch råder bot på det och alla kläder och skor får hängas på tork. Vi utfordras med en varm soppa till sen lunch och kan sen ta en välförtjänt vila med bildkoll. Återsamling för genomgång och middag klockan sex blir perfekt, idag buds vi renskav.



Foto: Daniel Green

Dag tre, 19 februari söndag Båtsfjord

Morgonen är till vår stora förvåning nästan helt vindstilla - vilket väderomslag - och himlen är delvis klar när vi glider ut i gryningen och äntrar gömsle nr två. De ligger intill varandra och innebär ingen avgörande skillnad, men det här är lite närmare strandlinjen. Fåglar kommer in tidigare idag känns det som och redan tidigt en flock med blandade ejdrar, även några alförrädare. Det är ännu svagt ljus så det blir höga iso, men kul att få dem nära för första gången. Skärnsnäppor kommer vi också närmare idag och dessutom är ljuset perfekt på dem. Så gråa fåglar kan behöva lite sol för att få lyster och nu ser man deras gula näbbar och ben. De låter nästan som småfåglar och tycks ständigt konversera. Vi har gjort upp om hämtning redan klockan tio idag för att hinna med mer tid på båten ute i fjorden, nu när vädret förbättrat sig. En snöby får dock väntas ut innan Rainer kommer.

Båtexcursionen ut i fjorden är någonting helt annat än igår. Solen skiner, himlen är blå, det är riktigt grannt, och de första praktejdrarna som vi passerar nära, blir med extra orange lyster i näbbarna. Vi tar en sväng förbi en hamnbyggnad där en massa tretåiga måsar tycks häcka. Det är ju inte häckningstid nu men de sitter faktiskt på bon och i fönster på husen. Och för ett fasligt liv förstås. En sillgrissla blir resans första och enda och tobisgrisslor ses i både vinter- och sommarträkt. Vi letar förstas efter alförrädare och vi lyckas efter en stund att hitta en flock med dussintalet fåglar som går att närma sig ganska bra. De ligger nära land och de gungar upp och ner på vågorna, så det är en utmaning att få bilder, men visst går det. Nästan längst in i fjorden hålls en större flock med ejdrar och även här är några alförrädare. På väg tillbaks till bryggan kommer en ensam mås flygande, känns lite obekant här uppe, men av allt att döma och senare enligt experterna är det en fiskmå, om än säkerligen av väldigt östligt ursprung - dock ej Kamchatkamås. Då vi kommer tillbaka tidigare idag begår vi tidig lunch och ägnar sedan den soliga eftermiddagen till att leta sidensvans i byn. Jonathan såg en flock igår och det står inte på förrän vi träffar på ett helt gäng, ett par hundra t.o.m. De håller sig dock mestadels i slutningen ovanför byn där snödjupet är ogenomträngligt. Kul att se dem så här på kanten till ishavet ändå. Enstaka björktrastar och grönfinkar finns också i trädgårdarna.



Alförrädare lyfter

Foto: Daniel Green

Dag fyra, måndag 20 februari Båtsfjord

Eftersom vi alla är nöjda med våra bilder från de två sessions vi haft i flytgömslerna unnar vi oss en sovmorgon till kl åtta då vi ses för frukost. Det är klart och fint utan vind idag också.

När vi tackat för oss tar vi en tur i stan med förhoppningen att de sidensvansar vi såg igår ska kunna gå att fotografera. Jodå, det går väl ganska hyggligt med ett femtiotal fåglar på ganska gott håll. Som avslutning tittar vi ner till praktejdrarna och sen fjordens innersta vik där några gråtrutar hålls med ejdrar och någon sista praktejder. Genomgående lite trut i Båtsfjord denna vistelse, men de följer säkert fiskebåtarna och kommer in med dem. Uppe på högplatån är vyerna makalösa i det lätta molntäcket med mild sol över snötäckta nejder. En grupp renar ger det första motivet att stanna för. Vi är väldigt ensamma på vägen så vi unnar oss att stanna så



Fiskmå med möjligt östligt ursprung

Foto: Daniel Green



Praktejder, eller pralinen som den också kallas, visar upp sig

Foto: Daniel Green



Tretåiga måsar på bo

Foto: Daniel Green



Gråsäl

Foto: Daniel Green



Båtsfjord gör skäl för sitt namn

Foto: Daniel Green



Så här utrustad är man inför en båttur i fjorden

Foto: Daniel Green



Praktejdrar på nära håll

Foto: Daniel Green



Sillgrissla

Foto: Daniel Green



Alförrädare, hane

Foto: Jonathan Mercer



Honor och hanar alförrädare

Foto: Daniel Green

Foto: Jonathan Mercer



Skärnsnäppor

Foto: Daniel Green



Praktejdrar i morgonljuset

Foto: Daniel Green



Utsikt över Båtsfjord

Foto: Daniel Green

fort vi ser en ny spektakulär vy. Sista stopp före fikastopp blir vid Tana bru, den stora bron som dock såg mer speciell ut i mörker med belysning på. Gott att få korb och kaffe på Esso-macken i Varangerbotn. Man ser inte mycket fåglar längs vägen, men en seglande ad havsörn är en bra obs. Vissa vikar är isbelagda men på sina ställen även öppet vatten. Några alfåglar och tobisgrisslor syns i en vik. Vi kommer fram till Birk Husky i Pasvikdalen precis innan skymningen. Det blir strax middag och sen går vi ut för att spana norrsken. Det är hyfsat klart en tid och det finns lite grönt sken på himlen men svagt. Kylan är dock avsevärd här, så man står inte ute hur länge som helst.

Dag fem, tisdag 21 februari Birk Husky

Fyra ekipage med sex hundar i varje ska iväg och det är så mycket energi i luften. Hundarna är fulla av det och skäller på ett glatt och positivt sätt. Det är säkert minus 20 grader och ett frostigt dis ligger över nejden. Så fort hundarna börjar springa slutar de att skälla och blir helt fokuserade på sin uppgift. Det är en ungefär en timmes hundspanns-körning till fågelmatningen som ligger vid en stuga i ett skogsbyn. Lappmesar och talltitor manifesterar sig direkt. Lavskrika står förstas på önskelistan, men ingen har setts. Suryan kommer gående från hundarna och visar sin display med ett frågetecken.



Sidensvansar i Båtsfjord

Foto: Jonathan Mercer



Fjäll möter hav i Varanger

Foto: Daniel Green



Sidensvans

Foto: Jonathan Mercer

Japp, han har fått bild på en. Vi andra skyndar dit för att försöka se och visst, en lavskrika sitter i en av de snötyngda björkarna och småsjunger. Den kommer ner på marken och hoppar lite bland hundarna också, kanske är den ute efter att få snappa åt sig lite av det kött som hundarna matas med. Tjusigt att få se den så bra i en så vintrig inramning. Molntäcket lättar tidvis lite under dagen så det blir bra fotoljus om än ingen sol. Lappmesar supernära i snö- och frost-täckta grenar är härliga foto-objekt. Det blir härligt att kör hundspann tillbaka när man är lite intrimmad på det och hundarna är springsugna igen.

Ikväll hoppas vi på ny chans på norrsken, men det är mulet och inget lys ses på himlen.

Dag sex, tisdag 22 februari Birk Husky

Extradag för de som vill - och det är alla utom Suryan som får skjuts till morgonflyget. Andra chans på fågelmatningen vid Myrbäcken-stugen men denna gång med snöskoter. Idag skiner solen och ljuset är helt klart annorlunda. Dessutom kommer nya fåglar ner på matningen, domherrar och gråsiskor. Lavskrikor kommer ner och äter också så det blir några nya bilder gentemot gårdagen. Soluppgången vid lodgen var för övrigt helt spektakulär med ett lätt dis över floden och så mycket snö över allt.

Efter en lätt och lite senare lunch ger vi oss ut med bil och spanar i de vackra, snötyngda omgivningarna, ljuset är fortfarande bra vid tvåtiden. En trädgård har fågelmatning



Slädhundar på Birk Husky

Foto: Daniel Green



Lappmes

Foto: Jonathan Mercer



Norrsken i Pasvikdalen

Foto: Jonathan Mercer



På draghundstur till skogsfågelmattningen

Foto: Daniel Green



Gråsiska

Foto: Jonathan Mercer



Foto: Jonathan Mercer

Lavskrika



Lappmes

Foto: Daniel Green



Vacker kvällshimmel i Pasvikdalen

Foto: Daniel Green

och vi ser ett gäng domherrar och gråsiskor från vägen. Vi blir välkomnade in att både parkera och spana på tomten, talgoxe och talltita syns, men de flesta fåglarna flyger strax iväg. Vi testar en till lokal fågelmattning men endast en grönfink visar sig där. Vi kör långa Skröytäset-rundan och får i alla fall fina vyer på floden med Ryssland på andra sidan. Perfekta ugglemiljöer men inte i år.

Just som vi ska äta middag, ringer en i personalen och säger att det är norlys på gång ute. Middagen får ursäktas, men vi skyndar ut med kameror och stativ och tittar upp. Minsann...ett grönt band ses direkt över vägen utanför huset. Vi behöver dock komma iväg från gatlyktorna lite så vi går ner förbi hundarna och ut på den mest öppna ytan. Jojomensann, här lyser det på himlen. Riktigt fint också. Det sprider sig vertikalt ovanför våra huvuden så det blir en ganska dynamisk föreställning. Även om inte de mest erfarna låter sig imponeras tycker vi som inte sett så många norrskenkvällar att det är riktigt mäktigt. Ungefär en timme klarar vi av att stå ute i minus 20 grader, sen får det bli middag. Den är riktigt trevlig, en slags gratäng med både torsk och bacon på ett spännande franskt vis - en av guiderna är fransk. Vi klär på oss igen för att gå ut senare men då har himlen fått ett molntäcke och något mer norrsken blir det inte. Vi är nöjda med det vi fick.

Dag sju, tisdag 23 februari

Frukost och transfer den knappa timmen till flygplatsen utanför Kirkenes. Ett fikastopp på välutrustade Essomacken, där vi ändå behöver tanka finns det tid för och sen incheckning i lugn och ro. Tack för den här gången Varanger.



Foto: Daniel Green



Vintriga landskap på Birk Husky

Foto: Daniel Green



På andra sidan floden ligger Ryssland

Foto: Daniel Green

Resan är ett samarbete mellan
Birdsafarisweden och Karlmark Resor.



Birdsafarisweden - Res

www.birdsafarisweden.se

daniel@birdsafari.se

+46 - (0)706-18 43 16

Formgivning: **Max Green Ekelin**
Copyright 2022